

## DOF Storstrøm tur til Øland d. 11 – 14/5 2017



Ved Møcklemosen på det tørre Alvaret.

Turen er tilrettelagt af DOF Storstrøms turudvalg og Finn Jensen

Turledere Benny Steinmeyer og Finn Jensen

Foto: Finn Jensen (hvor intet er nævnt) og blomster Birte Hvaaregaard.



Stor Præstekrave fra Ottenby

Torsdag d. 11.05. Første opsamling på turen var i Nykøbing F. (på Cementen) kl. 08.00, herefter Vordingborg kl. ca. 08.30 ved det gamle posthus. Næste sted var Næstved (Kvægtorvet) kl. 09.00. Vi havde et kort stop ved motorvejen i Rønnede og ved sidste afkørsel inden Øresundsbroen for at samle de sidste deltagere op.

Første stop i Sverige var ved Røverkulen, i Skåne, her kunne vi spise vores medbragte mad ved borde/bænke. Og der var god plads til bussen. Mens vi spiste kunne vi nyde flere Brogede Fluesnappere som fouragerede langs åen i det regntunge vejr. Der var også en del andre småfugle bla. hørtes en Gøg. Der hørtes Rødstjert, Løvsanger og vi så en Spætmejse. Der vil være en samlet artsliste bagerst i rapporten, hvor alle fugle er nævnt.



Fra gåturen i Røverkulen





Frokost i Røverkulen

Turen fortsatte med et langt stræk kun afbrudt af en kort "tissepause" helt til Knissa Mosse lokalitet nr. 24 efter bogen "Fågellokaler på Øland" udgivet af Ølands Ornitologiske Forening 2010. Vi ankom til lokaliteten kl. ca. 16.30. Lokaliteten ligger ca. 30 km nord for Borgholm ud til vestkysten. Som det ses på billedet var det temmelig overskyet men dog tørvejr, da vi ankom til søen. Vi havde flere forskellige småfugle i krattene bla. flere Gærdesangere.





Gærdesanger

Vi så også Traner, Sangsvaner, Tornsanger, Sumpmejse og en lille Falk sp., som sad så langt væk, at vi ikke kunne artsbetemme den med sikkerhed. Bedste bud er, at det var en Tårnfalk :-/

Der var meget fugletomt, og det har nok været vejret, som har fået fuglene til at gemme sig.

Vi fik også kigget lidt på Orkideer bla. Tyndakset Gøgeurt og en blomst Melet Kodriver.



Foto: Birte Hvarregaard, Melet Kodriver

Vi ankom til vores logi på Allegården i Kastløse kl. ca. 18.10. Her havde vi bestilt aftensmad , madpakker og morgenmad til alle dage. Stedet kan varmt anbefales til turen rundt i lokalområdet, hvor det er muligt at gå ud på Alvaret.



Bemærkninger om indkvarteringen:

*Ida og jeg boede i nr. 66, campinghytte, og det var luksus. Alt var nyt, der lugtede af nyt træ. Badeværelset rummeligt, med knager, og et lille bord med plads til toilettaske etc. spejl også udenfor.*

*Senge, der ikke knirkede, når man vendte sig! Bord, to stole i forrummet, hvor også køkkenet var flot. Køleskab, bestik, glas og service til maden, hvis man skulle lave den. En sofa, ja faktisk kunne der ligge 4 i den hytte. Og veranda, hvor svalerne sad, samt syngende nattergal hver morgen, når vi gik udenfor. Her kan vi varmt anbefale, at man bor. Bedste hilsner fra Ida og Lisbeth.*

Fredag d. 12.05 kl. 09.00 gik turen til Ottenby lokalitet nr. 112.

Inden vi tog afsted var der dog tid til lidt morgen "kratlusk" på den østlige side af landevejen overfor Allegården. Her blev bla. set Sjagger med store flyvefærdige unger, Rødstjert, Broget Fluesnapper og et Rørhøge par bagved fodboldbanen , på Allegården.





Sjagger unge

På vej ned til fyret ved Ottenby så vi langs vejen flere flokke af Brushøns/haner



Brushane med brun krave og to Brushøns

Der var også Rødben, Store Præstekraver, Stenpikkere, Hvid Vipstjert, Havterne, Alm. Ryle, Tinksmed blot for at nævne nogen af arterne. I fyrhaven fouragerede Rødhals, Gærdesangere og Løvsangere, og på vandet sås Stor Skallesluger, Toppet Skallesluger, Ederfugl og Spættet Sæl.





På sydspidsen af Ottenby

”Kratluskeri” ved Fyrhaven

Småfuglene har kun øje for at få noget mad, så vi kunne betragte dem på kort afstand.

På stranden foruragerede Stor Præstekrave, Rødben, Stær, Tornirisk, Rødstjert og i stengærdene lå flere Hugorme og solede sig. Bramgæs gik bag fugleskjulet og fouragerede, enkelte Grågæs fløj forbi. Storspover hørtes inde fra strandengene og Dværgtjernen kiggede forbi. Vejret var flot med høj himmel, som Sanglærken udnyttede til at synge over sit territorie.





Brushane med hvid krave



Almindelig Ryle



En lille Brun Hugorm i stengærdet. Der var også en stor sort Hugorm som flere fik set godt.

Frokosten indtog vi ved P-pladsen i den sydlige ende af Ottenbylund, her er der fin udsigt til lunden, hvis der skulle komme træk forbi. Efter maden gik vi en tur ind i lunden, først lidt mod nord for at lytte efter småfugle. Vi så og hørte for det meste Bogfinker, Spætmejsler, Munk, Løvsanger og Stor Flagspætte. Ellers var det småt med fugle der. Vi gik ud på østsiden af Lunden, langs engene og om til det store tårn.



Der lå masser af Grågæs ude i vandkanten og en masse ænder som var svære at artsbetemme i varmeglimmeret. Storsporverne hørtes og fløj omkring på engene. Viberne tumlede rundt i deres territoriehævd. Dejlig forårsstemning.



På tur i Ottenby Lund



Her et kig ud over Schaferiengene. Vi så også her en del småfugle bla. Gærdesangere, Rødstjerter og en Stor Flagspætte. Midt i det hele kom 2 Lærkefalke med fuld fart ind over skoven.



Midt på eftermiddagen tog vi til Bråby Kæret nr. 87. Vi gik ned til tårnet og fik set rastende Svaleklire, Tinksmed, Rødben, Dobbeltbekkasin, Sangsvane med unger, Hjejleflokke ude over Alvaret.

På engen fouragerede Sjagger som også alarmerede, fordi de havde unger i nærheden. Rørspurv, Stor Flagspætte sås ved tårnet.



Lørdag d. 13.05. tidlig morgen inden morgenmaden og lige efter, bussen kører kl. 09.00, var der tid til lidt kratlusk omkring Allegården. Det gav følgende arter: Hvidhalset Fluesnapper hun, Havesanger, Rødstjert han, Stær, Ringdue, Allike, Klippedue, Stær i redehul, Mursejler, Landsvale og Hvid Vipstjert.

Selve turen går denne dag til Beijershamn naturreservat nr. 77.

Vi lagde ud med Viber som havde flere unger gående på stranden sammen med Grågåsefamilier.

Her var også flere Rødben; også i parring, Store Præstekraver og Temmincksryler sammen med Dværgryle i strandsumpen. En Engryle Alm. Ryle af den sydlige race, susede forbi næsen af os og landede inde på engen. Undervejs afgav den sit territoriekald. Inde på engen stod den i "positur" så der lå nok en partner på æg i nærheden. Dejligt syn som vi ser for lidt til hjemme hos os selv.





Engrylen fylder ikke meget

Vi gik ud langs vandet mod det første tårn og her på engen gik en Temmincksryle tæt på. Et par Bramgæs blev jaget væk af en arrig Canadagås. Ude i vandet sås Klyder, Grågæs, Tinksmed, Hvidklire, Havterne, Skarver, Stor Kobbersneppe blot for at nævne noget af de mange arter, vi så herude.

Ved broen ud til tårnet så vi flere fiskende Fjordterne ret tæt på.



Temmincksryle



Fjordternen

På vej ud over broen mod tårnet så vi Havørn, Fiskeørn, Traner, Vandrefalk, Musvåge og flere Lærkefalke trak ind over skoven. Vi så også en Rørhøg fouragere over engen. Fra tårnet kunne vi se en hel del vadefugle på strandene bla. Alm. Ryle, Hvidklire, Store Præstekraver, Strandkader og Rødben



Fiskeørnen på vej ud

Herunder kredsene Traner





Vi gik ind i skoven for at lytte efter Lille Flagspætte og fandt den trommende ca. 200 m oppe af skovstien, vi fik set den flere gange men fik ikke noget brugbart foto af den. Et lille stykke derfra kunne vi høre Træløber kald og det lykkedes os at finde en hel Træløberfamilie på et mindre Egetræ. Her blev 4 unger madet på skift af begge forældrefuglene. Ungerne er nærmest "klinet" til stammen i en klump som ved første øjekast ligner en stor klat Mos. Hvis de sidder helt stille er de nærmest umulige at få øje på.



Træløberfamilie

Vi vente langsomt tilbage til P-pladsen hvor bussen ventede, og vi udsatte vores afgang med 1 time for at finde de Hvidhalsede Fluesnapperere, som vi vidste yngede i kasserne rundt om p-pladsen. Fluesnapperne havde allerede været set og hørt inden vi ankom så der gik ikke mange minutter før vi selv fik set en flot han.

Det viste sig at være en 2k han som stadig var grå i nakken og havde travlt med at "fløjte" en hun til. Hunnen viste sig i korte glimt inde i trækroneerne. Fluesnapperne blev studeret grundigt og set mange gange lige indtil vi kørte kl. 14. Inden vi kørte, var der flere som havde set og hørt en Lille Flagspætte lige nø for P-pladsen.



Hvidhalset

Fluesnapper 2k han



Hvidhalset Fluesnapper hun set fra P-pladsen.

Turen gik videre til Møckelmosen nr. 81. Vi ankom omkring kl. 14.40, og her legede et par Ravne omkring p-pladsen. Det tørre Alvaret belv forceret på vej ud til søen. Undervejs blev der set Bynkefugl, Stenpikker, Traner (i luften) og på søen nogle Sangsvaner. Enkelte Løvsangere sad i småtræer og buske.

Efter et par timer gik turen til Alby og Triberger mose nr. 89, undervejs havde vi lige et pitstop i "Fuglebutikken" som drives af Ølands Ornitologiske Forening.

Der var flere Brogede Fluesnappere ved mosen samt enkelte andre småfugle men ellers ganske fugletomt.

Søndag d. 14.05.17. ved Allegården.

Det var tid til en sidste gang morgen obs inden morgenmaden. Det lykkedes for mange at se og høre de aktive Vende-halse, som sad i træerne rundt om Allegården.





Vendehalsen som fløj rundt sammen med sin "makker" .

Sidste tur inden vi skulle retur til Danmark var et stop i Halltorps Haga, nr. 51, skoven med de gamle Egetræer. Her hørtes Gærdesmutten synge sammen med Rødhalsene. Flere steder sad også Skovsangere som vi i øvrigt havde hørt på næsten alle lokaliteterne. En Stor Flagspætte lod sig også beundre.



Skovsangeren

Vi begyndte hjemturen efter vi havde spist frokost og på turen ned gennem Sverige så vi store flokke af trækkende Bramgæs, konstant lød "kampråbet" "træk træk træk". Turens feltråb i bussen var helt sikkert: *TRÆK, TRÆK, TRÆK.....bramgæs kl xx, xx, xx og xx.*



*Og fantastisk kørt af chaufføren, der også blev fuglekyndig undervejs, der blev meldt: strandskader og TRÆK... OG Birthes termokande stod stadig oprejst i bagagerummet, da vi nåede frem næstsidste dag.*

Der blev gjort et par pauser på hjemturen, den sidste ved et indkøbscenter ved Malmø hvor mange fik vekslet de svenske penge, som ikke var brugt, tilbage til danske.



Halltorp Hage gammel Egetræ.



Glade turdeltagere  
ved de gamle Ege  
Halltorps Haga



Billeder af de forskellige Orkideer og planter der blev set på turen, foto Birte Hvarregaard.



Nikkende Kobjælde



Opret Kobjælde



Melet Kodriver



Spæd Mælkeurt



Kalk-Blåaks



Vår-Fladbælg



Tyndakset Gøgeurt



Og Tyndakset Gøgeurt igen, også i hvidt

Samlet artsliste for turen i den rækkefølge som de blev set på turen:

Sølvmåge	Gråkrage	Gråand	Mursejler	Ringdue	Gravand	Svartbag
Husskade	Bramgås, vi så rigtig mange på hjemturen		Tårnfalk 8 stk.	Hættemåge	Råge	
Stormmåge	Allike	Stær	Vibe	Lille Lappedykker	Blishøne	
Knopsvane	Strandskade	Rødben	Rød Glente 25 stk.	Hvinand	Rødstjert	
Bogfinke	Skovsanger	Solsort	Gærdesmutte	Munk	Gråspurv	

Broget Fluesnapper	Musvit	Løvsanger	Sjagger	Grå Fluesnapper		
Ravn 17 stk.	Hvid Vipstjert	Sumpmejse	Spætmejse	Nattergal	Gøg	Rødhals
Fasan	Gransanger	Musvåge 26 stk.		Rørhøg 3 hanner og 2 hunner		
Grågås	Sanglærke	Trane 43 stk.	Fiskehejre	Dobbeltbekkasin		Temmincksryle
Havørn	Canadagås	Engryle (Alm. Ryle)		Fiskeørn 2 stk.		Hvidklire
Hedelærke	Hvidhalset Fluesnapper		Skovskade	Vandrefalk	Træløber	Halemejse
Hvepsevåge	Tormsanger	Troidand	Toppet Lappedykker		Stor Skallesluger	
Skarv	Spidsand	Ederfugl	Havterne	Sangsvane	Falk sp.	Rørspurv
Gærdesanger	Engpiber	Fjordterne	Gulspurv	Grønirisk	Stillits	Tormirisk
Bysvale	Skovspurv	Gul Vipstjert	Digesvale	Hedehøg	Stenpikker	Storspove
Stor Præstekrave		Brushane	Almindelig Ryle		Dværgryle	Tinksmed
Stor Tornskade		Klyde	Stor Kobbersneppe		Lærkefalk 6 stk.	
Skovpiber	Dværgterne	Krikand	Klippedue	Knarand	Svaleklire	Dværgfalk
Bynkefugl	Skovsneppe	Huldue	Vendehals	Kernebider	Stor Flagspætte	
Havesanger	Gråstrubet Lappedykker		116 arter i alt.			